



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

## Julia VAN MOORLEGHEM

**echtgenote van de Heer Gerard DERIEMAKER**

geboren te Etikhove op 19 november 1915  
en thuis overleden op 10 november 2003,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Gerard DERIEMAKER, *haar echtgenoot;*

Norbert en Monique DERIEMAKER -  
VAN MOORLEGHEM, *haar kinderen;*

Patrick en Bernadette DERIEMAKER - FESTJENS,  
Jeremy, Julie en Jérôme,

Filip en Isabelle WATTÉ - DERIEMAKER en Emile,  
*haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

De families VAN MOORLEGHEM - ANTROP  
en DERIEMAKER - VAN CEUNEBROECK,

**danken U voor de bliken van medeleven.**

Bomma,

Wij zijn U dankbaar voor alles wat gij voor ons gedaan en betekend hebt.

Je was een moedige vrouw in moeilijke dagen. Uw lang ziek-zijn heb je met veel moed gedragen, tot het laatste ogenblik.

Je hield van mooie bloemen en eenvoudige dingen waren u zeer voornaam.

Een samenkomst bij U en bompas thuis, samen met uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren voor U heel bijzonder. Die blik in uw ogen vergeten we nooit! We begrijpen heel goed uw dankbaarheid.

Dit afscheid is geen vaarwel, eens zijn wij allen terug samen. Rust zacht lieve moeder.

*Bompa, uw kinderen,  
kleinkinderen en  
achterkleinkinderen.*

